

E LIMBURGER-

VRÿ dag

13 jan. 19 95

Ka 8

opb → Drosswaardhuis,
Geenstraat



* Mevrouw Lurvink: alleen
in een groot huis.
Foto SCHOLS/HARRY HEUTS

Bobo Lurvink verhuist

Het is zeker niet altijd leuk om de vrouw van een burgemeester te zijn. Neem de Geleense burgervader Hans

Lurvink. Altijd op pad, altijd onderweg. Vergadering hier, bespreking daar. Om negen uur 's ochtends of om acht uur 's avonds, voor een burgervader tellen ambtenarentijden niet.

Van een gezinsleven is dan ook nauwelijks sprake. Niet leuk dus voor mevrouw Lurvink. Weliswaar behoort de familie een prachtig monumentaal groot huis, maar daar is ook snel de lol vanaf als je er altijd alleen zit. Dus gaat de burgemeester verhuizen. En dat nieuws zorgde deze week in Geleen voor de nodige gespreksstof bij de bakker, de slager en in de supermarkt. In het geruchtencircuit doet de roddel de ronde dat Lurvink verhuist naar de Rijksweg Noord. Naar een pand vlakbij de Middenweg. En dus vlakbij ... Sittard.